

VossenStreken

HERFST 2019

Het laatste nieuws van Kinderdagverblijf H

Hallo



Herfst!



Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is het buiten nog heerlijk zomers met 27 graden, maar in de winkels liggen de pepernoten al. Ja ja, de herfst komt eraan!

Wat hebben we een heerlijke zomer gehad. De kinderen konden vaak buiten spelen en hun meest favoriete speelgoed was natuurlijk water!! En wat was het op sommige momenten fijn dat we op de groepen de nieuwe airco konden gebruiken. Daardoor konden we de ergste hitte buiten houden.

Nu wordt het langzaam herfst en kunnen we met de kinderen

erop uit om kastanjes en bladeren te zoeken in het bos. En met regenjasjes en laarsjes aan kunnen we lekker stampen in de plassen. Want met de kleintjes gaan we natuurlijk zo veel mogelijk naar buiten.

Ook binnen bij Het Vosje is er veel leuks te doen. Van onze thema's (elke 6 weken een ander) hebben de kinderen enorm veel plezier en ze leren er veel van. Het nieuwste thema is "eet smakelijk"; alle aandacht dus voor wat we eten en drinken. Kun je bloemkool ook rauw eten? Is er fruit dat we nog nooit geproefd hebben? Hoe maak je koekjes?

En hoe smaken die dan? Het wordt voor de kinderen weer een heerlijke tijd.

Ook hebben we straks Halloween, Sintmaarten en daarna komt Sinterklaas in het land. Dat is voor de kinderen een spannende tijd, maar we houden het heel rustig op de groepen. Wél brengen Sint en Piet altijd wat leuke pakjes voor ons mee.

Op de achtergrond is onze Ouderraad actief. Deze organiseert altijd een fantastische Leidsterdag. Ook op andere gebieden, zoals EHBO voor ouders,

denken ze mee met Het Vosje. Dat is super fijn!

Veel leesplezier met deze Vossenstreken en namens onze leidsters wens ik iedereen een heerlijke, kleurrijke herfst.

Liefs, Jacqueline

Een nieuw activiteitentema bij Het Vosje!

We hebben al de leukste thema's voorbij zien komen dit jaar. Daarmee ontdekken de kinderen telkens iets nieuws, ze leren ermee knutselen en (samen) spelen, we zingen met ze en er wordt over voorgelezen. Allemaal goed voor hun ontwikkeling en het stimuleert hun fantasie. Zo hebben we afgelopen winter geleerd wat het is als je 'Uche uche' verkouden of ziek bent. Ook wat je met je 'Zintuigen' kan doen. 'Groei en Bloei' was super voor de zomer en in de 'Jungle' konden de kinderen zich lekker uitleven.

Nu starten we met 'Eten en drinken', in alle opzichten een héérlijk onderwerp. Jammie!!



VLIEGENDE VISSEN



Ik heb nu geen tijd voor een interview, dat zie je toch?

Dag zomer!

Helaas, dat was het weer. Zomer 2019 zit er op! En met het toepasselijke knutselthema 'Oef wat warm' hebben we deze mooie zomer afgesloten. En wat was het vaak warm zeg!

De badjes konden hier bijna elke dag gevuld worden! Elke warme dag begon heel gezellig in de kring met Vinnie de Vos, dan hup aan tafel, fruit eten en sapje drinken en dan 1-2-3 daar stonden we al klaar! In onze zwemkleding konden we volop genieten van het mooie weer en alle waterpret! Extra leuk werd het als de juffies met de tuinslang kwamen. Maar daar wisten de kinderen wel raad mee hoor, want al heel snel hadden de juffies óók een nat pak.



MOLLIGE MUIZEN

Het is weer
voorbij, die mooie
zomer...



Aah wat is dat jammer! De zomer is voorbij, maar wat hebben wij genoten! Van knutselen met emmer en schepje tot het plonzen in het bad. Lekker spetteren in het water en lekker nat worden!

Sommige kinderen vonden dit in 't begin erg spannend maar anderen plonsden er meteen in. Alleen al met je voetjes in het water was heerlijk! Ook was het fantastisch weer om lekker buiten te picknicken en te genieten van de bloemetjes. Maar 'Oef, wat was het warm'. Laat dat nou net ons thema zijn van de afgelopen twee maanden. Dat betekende lekker knutselen en klieren met zand. Het zonnetje, schepje en emmertje kwamen voorbij en we hebben de groep heel mooi, zomers versierd.

Hallo Herfst

De komende maanden duiken we in de herfst met vallende blaadjes en andere kleuren. Natuurlijk gaan we ook weer knutselen met de kleintjes, ons nieuwe thema is 'Eet smakelijk'. Dat klinkt als een heel lekker thema. Reken maar dat we nieuwe dingen gaan ontdekken en knutselen en vooral ook maken en proeven!! Dat wordt lekker kneden in deeg tot het rijgen van een pasta ketting. Wat gaan wij weer mooie en lekkere dingen maken!



Zomerse hoogtepunten

Hebben we naast spetteren en bad-deren nog meer gedaan deze zomer? Eens even denken.... Ja, zelfs heel erg veel! Jullie hebben vast en zeker onze mooie knutsel werkjes zien hangen! We mochten zelfs met zand knutselen! Nou, dat was een heel werk hoor. Eerst hebben wij van verschillende lapjes stof een badhanddoek gemaakt. Toen moesten we onze eigen zwemkleding aandoen en inbeelden dat we heerlijk in de zon op het strand lagen.

Daar maakte juffie een foto van en die werd op de handdoek geplakt. Daaromheen maakten we met zand en lijm een strand. Zo leek het net of we op onze handdoek heerlijk op het strand lagen.

Vonden jullie dat niet leuk?!



Deze bak is vet cool man!



Hallo en tot ziens

Op de Vliegende Vissen hebben we deze zomer afscheid moeten nemen van de grootste peuters die naar de basisschool gaan! Maar hun plekjes zijn alweer ingenomen door de grootste dreumesen van de Mollige Muizen, die inmiddels twee jaar zijn. Ze vinden het hier nu al heerlijk!

Ook juf Sandra gaat ons verlaten, zij kan dichters bij huis gaan werken. Maar een hele lieve nieuwe juf, Femke, komt in haar plaats op Ramspol. Gezellig hoor!



Dit water is super nat, echt waar hoor!

Op naar de herfst...

Nu bijna iedereen weer terug is van vakantie, is ook onze dans-juf Kim er weer! We hebben al een paar leuke danslessen gehad en we verheugen ons op de volgende danslessen. Als nu dat mooie weer een beetje blijft, dan kunnen we nog vaak naar het speeltuintje hier vlakbij! Want wat hebben wij daar ook vaak gespeeld, heerlijk van de glijbaan, lekker rennen van de berg af of straks herfstbloemen plukken! Laatst had Ates een hele mooie bos voor zijn mama geplukt en die was er reuze blij mee. Duimen dus maar dat we snel weer naar het speeltuintje kunnen!

Waar we binnen kort ook weer heen gaan is de Bieb, allemaal nieuwe boekjes uitzoeken voor ons nieuwe thema dat eind september start: 'Eet smakelijk!' Dat wordt een heel leuk en waarschijnlijk ook lekker thema, vol ontdekkingen en proeverijen!! Wat we dan zoal hebben gedaan en ook over onze avonturen tijdens Sintmaarten en Halloween, lezen jullie weer in de volgende Vossenstreken! Tot dan!

Mollige Muizennieuws!

Wat een leuk nieuws, Mijke heeft een dochttertje gekregen! Evi is geboren op 12 augustus. Tot november blijft zij thuis bij haar gezinnetje, en dan zien we haar weer terug bij Het Vosje.

Nieuwe kinderen:

Wij heten Lucy, Mahmoud, Alias en Flynn van harte welkom bij de Mollige Muizen. Wij gaan er een leerzame en gezellige tijd van maken en jullie natuurlijk heerlijk knuffelen.

Afscheid:

Jill, Quinn, Ellis en Evi zijn het hoekje omgegaan. Omdat ze zo groot zijn geworden, gaan ze nu bij de peuters spelen. Veel plezier bij de Vliegende Vissen en kom af en toe nog eventjes bij ons langs!

Leidsters:

Deze maand hebben wij Sandra uitgezwaaid die dichters bij huis gaat werken. In haar plaats komt Femke bij ons op de groep. Zij is heel erg lief en gaat in oktober bij ons beginnen. Van harte welkom en we wensen jullie allemaal een vrolijke herfst toe!





Kinderen graag vóór 09.00u bij Het Vosje binnen, dan kunnen we op tijd met ons programma beginnen

PRIETPRAAT

Sef zegt: **“Als Donna niet op het Vosje is, dan is Donna aan het werk!”**

Juf is een baby aan het verschonen die erg verdrietig is, waarop Otis zegt **“baby krijgt tandjes”**.

Janneke: **“Als ik vier jaar ben, ga ik naar school, daarna naar de middelbare school en dan pas naar de universiteit. En later word ik dokter als mijn buurman”**.

De dansjuf is klaar met les geven en ze doet haar jas aan, waarop de kinderen zeggen **“juf ga je weglopen?”**

Lieke: **“Kom we moeten naar huis, het is kwart over 13”**.

Marcus wordt na een uur wakker en zegt: **“Ik heb echt niet geslapen hoor. Gewoon alleen wat gerust. Met mijn ogen dicht...”**

Anna: **“Je moet goed insmeren hè, anders word je zonverbrand en dat is gevaarlijk”**.

Elias kijkt naar de nieuwe werkshirts en zegt **“waar is het Vosje nou?”** We vergelijken de oude polo met de nieuwe en Elias zegt: **“Nu zijn de Vosjes op”** (er staat geen Vosje meer op de shirts).

“Er was een bij in mijn kamer”, vertelt Robin. **“Toen ik naar hem ging kijken, ging hij naar me zoenen”**.

Lotte is met de poes-knuffel aan het spelen. Als ze erin knijpt, begin hij te miauwen. **“Oooo kijk eens, hij poest!!”**.

“Roos, ga maar lekker je eten opeten anders wordt het koud.” Waarop Roos antwoordt; **“Ja, als je je eten niet opeet, wordt het oud.”**



Sem heeft al een mooie handdoek geknutseld met daarop een foto waarop hij ligt te zonnen. Suzanne vraagt: **“wie is dit, Sem?”** Waarop hij enthousiast antwoordt: **“Onderbroeken Sem”**.

Niels praat Mandy na, maar weet niet waar het over gaat. Mandy zegt tegen hem: **“Papegaai!”** Waarop Niels antwoordt: **“Leefje nog, ieja deja”**.

Juf Jenny vraagt aan Flo; **“Wat doet papa voor zijn werk?”** Waarop Flo zegt: **“stofzuigen, en mama bakt en kookt.”**

Juf vraagt aan Nout: **“Wil je je schoenen aandoen?”** **“pfff wat vraag je veel aan me”** antwoordt Nout.

Mila wil niet drinken en Salim pakt haar beker en helpt haar. Waarop Flo roept; **“Kijk juf, Salim is Mila aan het opvoeden!”**



Herfst bij Het Vosje

Meestal kijken we in de Vossenstreken terug op de afgelopen maanden. Dit keer kijken we ook een beetje vooruit, omdat de herfst altijd een heerlijke tijd is op Het Vosje.

De natuur buiten verandert, dus we gaan er regelmatig op uit met de kleintjes. Naar de speeltuin of de kinderboerderij, of naar de Bieb. Begin oktober is het Kinderboekenweek en er zijn daar dan allerlei leuke activiteiten.

Herfstknutsels



Samen met de kinderen maken we ons eigen plein schoon, zodat ze lekker kunnen ravotten en springen in de plassen. In het plantsoen worden er blaadjes, dennenappels, elfenbankjes en kastanjes verzameld voor leuke herfstknutsels. Binnen wordt er niet alleen geknutseld en gespeeld, er wordt ook met regelmaat voorgelezen op de groepen. Daarna praten we met elkaar over wat we hebben gehoord en iedereen doet enthousiast mee.

Halloween StMaarten Sinterklaas

Voor de iets oudere kinderen komt juf Kim dansles geven. Elke week weer een feestje. En over feestjes gesproken: straks is het weer Halloween en maken we lampionnen voor Sintmaarten. Tegen eind november neemt de spanning toe, want dan wordt er goed geoefend op het Pieten Parcours en worden er pepernootjes gekneet en gebakken. Al met al een heerlijke tijd dus!



Eten bij Het Vosje



Vanaf 1 jaar kun je kiezen of je kindje brood krijgt tussen de middag of een warme maaltijd. Voor de herfst heeft onze Chef weer een nieuw menu samengesteld met gezonde, verse en gevarieerde maaltijden. Kijk maar op www.het-vosje.nl. De kinderen vinden het heerlijk.

Tips voor ouders

- Kan je kindje al lopen? Laat het meelopen naar binnen en buiten in plaats van tillen. Zeker als een kind ouder is dan 2 jaar. Dit vergroot hun zelfvertrouwen.
- Op Het Vosje proberen we de kinderen alleen een speen te geven als een kind naar bed gaat. Of wanneer baby's wat meer zuigbehoefte hebben. Minder speen bevordert het praten en is beter voor het gebit.
- Duidelijkheid zorgt voor rust bij kinderen.
- Veel praten met kleintjes versterkt de onderlinge band en komt de spraakontwikkeling ten goede.
- Een dagelijkse structuur met vaste eet- en slaapmomenten, zoals bij Het Vosje, geeft kinderen een rustig gevoel.
- Zijn kinderen lief zelf aan het spelen, laat dan horen dat je dat fijn vindt. Dus beloon dit positieve gedrag.
- En verder altijd... veel knuffelen!

Heb je zelf tips die goed werken? Mail ze ons en wie weet komt jouw tip in de volgende Vossenstreken!



Volg ons op Facebook en Instagram



Doen we bijzondere dingen met de kinderen, maken we iets heel grappigs mee, is er iets dat je absoluut moet zien... dan zetten wij dit op facebook. Zo zie je wat jouw kind beleeft en hoe gezellig we het met elkaar hebben. Ben je vriend van Het Vosje en krijg je geen wekelijkse meldingen, 'like' of 'deel' dan een artikeltje. Daarmee schud je facebook wakker en komen de nieuwtjes weer automatisch op je scherm.



Kinderdagverblijf

Het Vosje

De Kunst van Kinderopvang